

WORD CHAMPIONSHIP



Word Championship är en fysisk ordjakt där det lag som använder sin fantasi och kan leva sig in i berättelsernas värld har klara fördelar.

Så här går utmaningen till:

Målet med utmaningen är att deltagarna tillsammans ska skapa en berättelse.

Förbered utmaningen genom att gömma lapparna med ord. Beroende på din grupps förutsättningar kan lapparna gömmas på ett begränsat område och olika klurigt. Varje lag har tio ord var.

Dela in deltagarna i lag och ge instruktionerna att de ska leta efter gömda ord. Ena laget letar efter de blå orden och andra laget efter de röda.

Valbart: Ha med en lapp hos vardera lag som det **INTE** står ett ord på. Den som tillhör lag Röd och hittar en tom Blå lapp har rätt att skriva ett valfritt ord på lappen. Det ordet måste det andra laget sedan ha med i sin berättelse!

Hittas den tomma lappen av det egna laget, ska laget tillsammans komma på ett valfritt ord att använda i sin berättelse.

När alla ord är hittade samlas lagen och deltagarna ska, inom laget, hitta på en berättelse där alla hittade ord finns med. Berättelsen ska sedan berättas eller framföras för det andra laget. Rekvisita är självklart välkommet att användas!

Är ni 0-5 deltagare rekommenderas att deltagarna delas in i ett lag. Ni kan även välja att själva komma på ord istället för att använda de föreslagna orden.

Detta behövs:

- Papper med ord (se förslag på följande sidor i PDF:en)
- Rekvisita som passar till orden när det är dags för redovisning.

Mål nummer 16

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN



UPPLÄGG



Samla gruppen.



Prata fritt med barnen utifrån reflektionen på nästa sida.



Gå igenom hur utmaningen går till.



Genomför utmaningen.



WORD CHAMPION -SHIP

Reflektion

Texten nedan är ett förslag till reflektion, men det blir allra bäst om du som ledare berättar med dina egna ord. Ställ de frågor som passar din grupp och lägg upp det på det sätt som passar er bäst.

Gillar ni att läsa? [låt barnen svara]

Någon som gillade att läsa som barn var Jesus. I Bibeln (Luk 2:41-50) så står det att när Jesus en gång var i staden Jerusalem med sina föräldrar så rymde han för att han blev så sugen på att läsa tillsammans med prästerna i templet. Det var såklart inte så bra att han rymde, men Jesus ville så gärna läsa att det bara blev så!

Jerusalem ligger i Israel/Palestina där det pågår en konflikt. Barnen som lever i Palestina ser vapen och soldater varje dag och känner sig ofta rädda. Här driver Diakonia bibliotek. För just när det är som oroligast kan det vara bra att få läsa eller lyssna på berättelser och på så sätt uppleva roliga och spännande saker i sagornas värld. Har ni varit på ett bibliotek? [låt barnen svara]



Vilka böcker har ni lånat? [låt barnen svara]

Jesus berättade ofta berättelser och historier när han ville förklara viktiga saker. Kan ni någon berättelse som Jesus berättade? [låt barnen svara]

När de vuxna krigar, bråkar och förstör saker så känner barn ofta att ingen lyssnar på dem, och att de vuxna struntar i sådant som är viktigt för barn. Då är sagorna viktiga. Särskilt de sagor där det finns barn som ändrar på sådant som är fel, som till och med bestämmer vad de vuxna ska göra. Till exempel läser barnen i Palestina om Alfons Åberg som säger till sin pappa vad han ska göra, eller Pippi Långstrump som varken är rädd för tjuvar eller låter Prussiluskan bestämma över henne. Kommer ni på någon saga där barnen bestämmer?

Det finns ett mål som kallas fredliga och inkluderande samhällen som alla FN-länder i världen har lovat att nå. Det handlar om att skapa fred och trygghet överallt på jorden så att inga barn ska behöva vara rädda. Och ordet ”inkluderande” betyder faktiskt att även barn har rätt att vara med och bestämma. Och även om världens ledare har varit med och bestämt att de ska jobba för fred, och lyssna på barnen, så behöver de som bestämmer ibland påminnas om det...

Diakonia finns på plats i Palestina där våld och konflikter är ständigt närvarande. Då kan biblioteket bli en nödvändig fristad. En plats för berättelser, nya perspektiv, fantasi och drömmar. I Diakonias Barnboksprojekt får barnen ett första möte med litteraturen – en oändlig värld som räcker livet ut.

BIBLIOTEK

BOOK

FANTASI

DRÖM

DROTTNINGEN

JESUS

STUDSMÅTTA

VATTENLAND

**G
LITTER**

KONFETTI

СНОКЛАДБОЛЛАР

MARIEKEX

SAMARBETE

KÄRLEK

**G
E
G
G
A
M
O
J
A**

SLIMS

**SKOOG-
GEN**

HAVET

FREED

FRIHET

VALFRITT ORD



VALFRITT ORD

