

## En hundradel för världen

För första gången på mer än 30 år ökar andelen människor som lever i fattigdom i världen. Coronapandemin har inte bara inneburit lidande i form av sjukdom och död, konsekvenserna sträcker sig mycket längre än så. Pandemin har förstärkt de utmaningar som mänskligheten redan stod inför: klimatförändringar, nationalism och auktoritära regimer som ständigt flyttar fram sina positioner. Vi kan inte göra allt men vår kristna övertygelse manar oss att bidra med det vi kan. Det svenska biståndet är en viktig del av kampen mot världens orättvisor. När världen ropar kan vi inte vända oss inåt och sätta oss själva framför vår nästa. Vi behöver värna det svenska biståndet.

Världen befinner sig vid ett vägskäl. Efter två år av coronapandemin har ojämlikheterna ökat dramatiskt. Vi kan antingen lyssna på rösterna som ropar att vi ska sätta oss själva först, att världens fattiga får klara sig bäst de kan. Att klimatförändringarna är någon annans problem att lösa. Eller så kan vi resa oss starkare tillsammans, för en värld där vi delar hopp och skapar förutsättningar för människor att leva i trygghet och förverkliga sina drömmar. Under de år som coronapandemin lamslagit världen har fler människor än någonsin tvingats lita på nödhjälp för att överleva. Barn har lämnat sina skolor för att kanske aldrig komma tillbaka. Trots att vi är del av samma mänsklighet och lever under samma himmel, vaknar en del utan att veta om det kommer finnas mat för dagen. Det är en verklighet vi aldrig kan acceptera.

Som del av en kyrklig folkrörelse är vi kallade att omsätta tro i handling. Att arbeta för en rättvis och hållbar framtid. Vi vill uppmuntra människor i våra sammanhang att stå upp tillsammans. Att i praktisk handling visa att en annan värld är möjlig. Tillsammans har vi tidigare kunnat minska fattigdomen i världen. Tillsammans har vi kunnat se till att fler barn kan gå i skolan. Tillsammans har vi gjort så att fler kvinnor och flickor fått tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Vi kan göra det igen. Men nu, när solidaritet och gemensamt arbete för utveckling behövs som mest har många länder valt att drastiskt minska sitt bistånd med ödesdigra konsekvenser. Det handlar om liv. Vi ser samma oroande debatt i Sverige, trots att vi tidigare kunnat enas om att ge en hundradel av våra gemensamma resurser som bistånd.

Inför valrörelsen 2022 uppmuntrar vi våra församlingar och andra lokala sammanhang att på olika sätt lyfta Sveriges roll i den globala utvecklingen. Genom ekumeniska samarbeten och möten med församlingsmedlemmar, allmänhet och politiska kandidater vill vi stärka ett brett engagemang för Sveriges åtagande att bidra med en hundradel av våra resurser för världen.

Hoppet i den kristna tron handlar inte bara om livet efter döden. Det handlar också om att verka i nuet. Vår tro ger oss kraft och mod att ta ställning för våra medmänniskor, oavsett gränser mellan nationer. Hopp är det som skapas i våra gemensamma handlingar. Därför tror vi också på ett liv före döden. Och vi är beredda att arbeta hårt för det.

*En hundradel för världen är ett initiativ för att uppmuntra aktiviteter och engagemang inför valet 2022 inom kristna organisationer, kyrkor och samfund. Initiativet kommer från Act Svenska kyrkan, Diakonia och PMU.*

## **April 2022**

*Utöver initiativtagarna har följande organisationer hittills ställt sig bakom avsiktsförklaringen:*

*Adventistsamfundet*

*ADRA*

*Caritas Sverige*

*Equmenia*

*Equmeniakyrkan*

*Erikshjälpen*

*Evangeliska Frikyrkan*

*Evangeliska Fosterlandsstiftelsen*

*Frälsningsarmén*

*Förbundet Kristen Humanism*

*Kväkarhjälpen*

*Lepramissionen*

*Läkarmissionen*

*Svenska Alliansmissionen*

*Svenska Alliansmissionens Ungdom*

*Svenska Missionsrådet*

*Sveriges Kristna Råd*

*Sveriges Unga Katoliker*