

HEJ VOLONTÄR!

Här kommer lite höstinspiration från Diakonia.

Världens Barn-insamlingen

Kommer ni att samla in pengar till Världens Barn i höst? I så fall vill vi veta det! Sedan starten på 1990-talet är Diakonia en del av insamlingen till Världens Barn som pågår vecka 38–39. I höst klickar Diakonia igång insamlingen tillsammans med tv-profilen Stephan Wilson. Han kommer att cykla sin variant av Vätternrundan med stopp i flera kyrkor och allt kommer synas i Världens Barn-galan den 1 oktober i SVT1.

Vill ni också synas i galan eller intervjuas av Sveriges Radio? Hör av er till Ida eller Unni (mejladresser längst ner) eller läs mer på nästa sida.

En hälsning från Lena Ingelstam

Diakonias generalsekreterare kommer gärna på ett digitalt besök till er i höst! En film att visa i till exempel en gudstjänst finns på församlings-sidan på Diakonias webbsida. Där har vi även samlat länkar med andra hälsningar, projekt att berätta om och aktiviteter i vår materialbank. Du hittar allt på diakonia.se/forsamling

Pilgrimsvandring till COP26

I november 2021 samlas världens ledare för att prata om hur världen ska möta klimatkrisen. Som en del i att sätta klimatet på agendan genomförs en stor pilgrimsvandring, från Vadstena till Glasgow där mötet hålls. Alla kan inte vandra till Glasgow men du kan vandra där du bor. Ensam eller tillsammans med andra. Diakonia har ihop med ungdomsorganisationen Equmenia tagit fram materialet *Barnens pilgrimsvandring*. Där finns böner, texter, reflektioner och aktiviteter som ni kan göra längs vägen. Gå gärna in på walkforfuture.se och registrera er vandring. Då vandrar ni tillsammans med alla andra pilgrimer som går för framtiden!

Sök på *Barnens pilgrimsvandring* på Diakonias hemsida.

Vi önskar dig en krispig höst!

Hälsningar Ida och Unni

ida.hennerdal@diakonia.se | unni.jonsson@diakonia.se

TIPS!

Vill du ha fler foldrar eller beställa tröjor med Diakonias logga? Hör av dig till Ida eller Unni!

Nytt utseende – samma bra arbete

Sen slutet på maj är Diakonias färger och logotyp uppdaterade. Med vår nya visuella identitet vill vi betona och visa på kraften, modet och engagemanget vi vet finns i vår organisation.

Hoppas du gillar det lika mycket som vi gör!

Flygande reporter för SVT och Världens Barn?

Den 1 oktober går Världens Barn-galan av stapeln i SVT1. Och i år vill SVT visa lite extra att hela Sverige är med och samlar in pengar för världens alla barn! SVT kommer åka runt till flera aktiviteter, men som ett komplement vill de se egetfilmade material. Och nu söker de personer som vill filma olika Världens Barn-aktiviteter.

Vem söker de?

Dig som kan filma med din mobiltelefon eller liknande. Ålder spelar ingen roll! När de får in anmälningar kommer de att ta kontakt med var och en för vidare information.

SVT har ingen möjlighet att ge arvode men kan eventuellt stå för kostnader om man varit tvungen att resa till en annan plats. Men det kommer SVT att komma överens om med den flygande reportern innan uppdraget startar.

Är du sugen på att vara med?

Mejla till: jakob.mellin@svt.se

- Berätta lite om dig själv: namn, ålder, var du bor och vem du är.
- Tillhör du en organisation eller är du aktiv på något annat sätt för Världens Barn; berätta lite kort om det.
- Vad skulle du vilja filma?

Ring Jakob om du har frågor eller funderingar: 073-906 65 43

SVT önskar ditt svar så snart som möjligt.

Lycka till!