

FORZA VATTEN

Forza* vatten är en vattenstafett där ni ska bunkra så mycket vatten ni kan i ert lag. Men förutsättningarna för lagen är olika, vilket ska visa på att alla människor faktiskt inte har samma tillgång till rent vatten. Inför den här utmaningen kan du som ledare med fördel se filmen [Till den sista droppen](#) som beskriver vardagen för invånarna i bergsbyn Ica i Peru.

*Forza är italienska och betyder kraft.

Så här går utmaningen till:

Dela in gruppen i två lag. Ett med få deltagare och ett med många. Laget med få deltagare kan till exempel bestå av ledare och det andra laget av barn. Tanken med lagen är att det ska vara stor skillnad och lite orättvist då stafetten bygger på situationen i bergsbyn Ica.

Laget med få deltagare får i likhet med företagen i Peru bättre förutsättningar för att bunkra vatten, i detta fall 9 kåsor. Laget med flest deltagare får istället likt befolkningen i Ica sämre förutsättningar i form av 1 kåsa och andra kluriga redskap (disksvamp, fingerborg eller liknande).

Båda lagen har en varsin hink som de ska fylla med vatten från "den lokala brunnen" (som består av flera vattenfyllda hinkar placerade en bit bort). Lagen ska sedan transportera vatten från brunnen till sin hink och det lag som lyckas fylla sin hink först vinner.

Detta behövs:

- Hinkar fyllda med vatten som fungerar som brunn
- 2 tomma hinkar som lagen ska fylla
- 10 kåsor
- Karta (fysisk eller digital) till berättelsen från Peru
- Sparris (helst odlad i Peru om det finns i din butik)
- Våg att väga sparrisen på

Följande är förslag till laget som är befolkningen:

- Disksvamp
- Fingerborg
- En hink med hål
- Skumgummibollar
- Gosedjur
- Plastfolie

Globala målet 6

Utmaningen är kopplad till mål 6, rent vatten och sanitet åt alla. 30 procent av världens befolkning saknar tillgång till rent vatten och varje dag dör 1 300 barn under fem år på grund av smutsigt vatten och dålig hygien. Så kan vi inte ha det! Ett steg till förändring är Diakonias arbete i Peru.

6 RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA



UPPLÄGG



Samla gruppen.



Prata fritt med barnen utifrån reflektionen på nästa sida.



Gå igenom hur utmaningen går till.



Genomför utmaningen.



FORZA VATTEN

Reflektion

Texten fungerar att läsas som den är, men du som ledare kan med fördel väva in dina egna ord.

Om du vill kan du börja reflektionen med att ställa ett antal frågor till barnen. Du kan med fördel dela upp dem i grupper och låta dem läsa några frågor som de kan reflektera över. Exempelvis: Vem tror du har skapat vattnet? Vem har rätt att bestämma över alla hav, sjöar, floder, bäckar tror du? Vad är ett kretslopp? Har vi samma vatten idag som på dinosauriernas tid?

Vatten är och har alltid varit helt avgörande för att vi människor ska kunna överleva. Det släcker vår törst, vi kan tvätta oss och det vi odlar kan växa så att vi får mat på bordet. Och tänk dig bara nu under coronapandemin när det har varit så viktigt att tvätta händerna. Hur tvättar man ens sina händer om man inte har tillgång till rent vatten? (låt barnen svara)

I skapelseberättelsen i Bibeln (1:a Mosebok) kan vi läsa om när Gud skapade världen. Vattnet var bland det första Gud skapade. Bara ljuset och himlen fanns innan vattnet.

Ett av FN:s globala mål som världen har kommit överens om handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten. För utan vatten klarar vi oss inte. Eftersom



vatten är så värdefullt för oss är det också något som skapar bråk och konflikter i världen. Nu ska vi fundera på vems vattnet egentligen är och vilka som har rätt till vatten. [Plocka fram kartan och sparris.]

Här i Peru, i Sydamerika, har de börjat att odla sparris i ett ökenområde som heter Ica-dalen. Klimatet är perfekt och stora exportföretag har kommit på att de kan skörda enorma mängder sparris. De odlar sparris och säljer det sen till hela världen. Du kan kolla själv nästa gång du är i affären, väldigt ofta säljs det sparris från just Peru.

Problemet är bara att det till varje kilo sparris går åt ungefär 1 000 (!) liter vatten. [Här kan ni räkna ut hur mycket vatten en av sparrisarna behövt genom att väga den. Ett gram motsvarar en liter vatten. En sparris väger runt 15–30 gram.]

Nu har det blivit så illa att vissa företag i Peru använder 90 procent av grundvattnet. Det betyder att de som bor i området bara får 10 procent kvar att klara sig på. De får i bästa fall vatten ett par timmar om dagen och får då passa på att bunkra och fylla upp olika behållare för att klara sig.

Det här är så klart orättvist. Och farligt. För när vattnet är slut så använder människorna smutsigt flodvatten istället och det får barn diarré och utslag av. Med andra ord: för att det ska finnas sparris året om runt om i världen så tvingas barn använda vatten som gör dem sjuka. Detta är så klart helt galet och Diakonia, som är en biståndsorganisation som hör ihop med vår kyrka, jobbar därför för att prata med och påverka företagen så att de inte tar allt vatten från befolkningen.

Gud har skapat både sparrisen och vattnet. Men det är vårt ansvar att ta hand om allt och se till att vi delar på naturens tillgångar på ett rättvist sätt som inte skadar någon.

– När vattnet är slut använder vi flodvattnet, berättar Cristina Liduvina Rupire Garibay. Vi kokar det och håller i klor för att få bort bakterierna. Men barnen får ändå diarré och utslag i ansiktet av det dåliga vattnet.

En biståndsorganisation jobbar med att minska fattigdomen och göra världen mer rättvis. Diakonia är Equmeniakyrkans och Svenska Alliansmissionens gemensamma biståndsorganisation och finns i 26 länder.

Foto: Esther Flores Sedman