

DOMINO-EFFEKTEN

Dominoeffekten handlar om att vi människor hör ihop. Vad vi gör påverkar andra, precis som dominobrickorna i ett dominospel. Tillsammans är vi del av en och samma kropp och tillsammans kan vi göra världen bättre. Vem vet, allt kanske börjar med ert storslagna bygge?!

Så här går utmaningen till:

Beroende på din grups förutsättningar kan ni välja att dela in gruppen i mindre grupper om 2–3 personer eller låta alla i gruppen bygga tillsammans. Är ni utomhus kan ni välja att bygga storslaget utanför kyrkan eller minivarianter inomhus på borden i cafédelen.

Bestäm hur lång tid ni har på er att samla ihop saker att bygga dominot av och under hur lång tid ni får bygga. Exempelvis 5 minuters materialinsamling och 15 minuters byggtid. Eller varför inte bygga under hela tiden ni ses?

Bygger ni flera dominon kan ni turas om att visa upp era dominoeffekter för varandra och rösta om vilket som föll snyggast. För att göra uppdraget ännu klurigare kan ni sätta en gräns för hur många gånger som dominot får testas innan ni visar upp resultatet för varandra.

Detta behövs:

- Tidtagarur eller mobil
- Byggmaterial

Nedan har vi listat några exempel att bygga av:

- Böcker
- Bollar
- Vedträn
- Petflaskor
- Möbler
- Backar
- Barn
- Tändstickor
- Kort
- Tändsticksaskar
- Slanor
- Bestick

Globala målet 17

Utmaningen är kopplad till mål 17, genomförande och globalt partnerskap. Vi är alla en del av samma värld och vad vi gör i Sverige kan påverka resten av världen. Det är både häftigt och ibland lite läskigt. Ett steg att bidra till en bättre värld är att finnas med i insamlingen till Världens Barn.

17 GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP



UPPLÄGG



Samla gruppen.



Gå igenom hur utmaningen går till.



Genomför utmaningen.



Prata fritt med barnen utifrån reflektionen på nästa sida.



DOMINO-EFFEKTEN

Reflektion

Texten fungerar att läsas som den är, men du som ledare kan med fördel väva in dina egna ord.

Har ni haft skoskav någon gång? (Låt barnen svara)
Var det krångligt eller lätt att gå med skor på sig när ni hade skoskav? (Låt barnen svara)

Oftast så räcker det med ett litet, litet sår på foten för att det ska bli krångligt att gå. Trots att resten av foten och benet mår bra. I Bibeln i 1 Korinthierbrevet (12:26) så står det att *alla kroppsdelar i kroppen hör ihop. Att alla delar behövs för att kroppen ska må bra och fungera. Och när en kroppsdel mår dåligt och lider, så lider resten av kroppen också. Och Paulus, som har skrivit det där Korinthierbrevet, säger att så är det med alla oss människor också! Vi hör ihop!*

Men det finns många människor som säger tvärtom. Att vi mest ska tänka på de som finns nära oss, de som bor i samma land. Att det inte är vårt ansvar att människor i ett land långt bort råkar ut för krig eller naturkatastrofer.



Men när världens presidenter, kungligheter och ledare enades om något som heter FN:s globala mål så tänkte de i samma banor som i Bibeln. De förstod att vi alla hör ihop och att alla behövs om vi ska lyckas nå de här viktiga målen. Därför handlar det sista målet, mål 17, om globalt partnerskap, det vill säga varje människa måste hjälpa till.

För det är ju så att vi alla behövs här på jorden. Vi hör ihop. Och vi behöver kunna samarbeta med varandra. Tänk vad mycket längre tid det hade tagit att bygga den här dominoeffekten om vi inte hade gjort det tillsammans! Och precis som alla delar i vårt domino påverkade varandra så att det föll så där snyggt som vi tänkte. Så kan vi tillsammans påverka världen.

Vi hör alla ihop, var i världen vi än bor. Därför är Diakonia med i den stora Världens Barn-insamlingen, som flera svenska organisationer gör ihop med SVT och Sveriges Radio P4. I Libanon bor det många barn som har upplevt krig och som tvingas arbeta istället för att gå i skolan. För att de här barnen ska få chansen att bearbeta sina krigsminnen och få vara barn finns ett antal barncenter i landet. Ett arbete som Diakonia stöttar med pengar från Världens Barn-insamlingen.

Varje höst är hundratusentals svenskar med och samlar in pengar till Världens Barn på olika sätt. Kanske kan er grupp vara med och samla in pengar i år? Varför inte samtidigt som ni genomför Dominoeffekten.

Foto: Adib Farhat