

BAKLÄNGES- DAGEN

De senaste 30 åren har vi sett en fantastisk utveckling i världen. En miljard människor är inte längre fattiga! Men nu börjar det gå baklänges. För första gången på 30 år ökar fattigdomen i världen. Det kan vi inte tillåta. Om vi uppmärksammar detta kan vi tillsammans vända trenden.

Så här går utmaningen till:

I Baklängesdagen ska ni testa att gå baklänges. Det kan vara under en hel lägerdag, på söndagsskolan eller under en gudstjänst. Under tiden funderar ni på hur vi alla tillsammans kan ta steg framåt istället för bakåt. Börja med att läsa reflektionen så att alla är med på varför ni kommer att gå baklänges. Därefter är det bara er fantasi som sätter gränserna!

Ska ni genomföra utmaningen på en gudstjänst kan barnen med fördel vara med och planera den i förväg. På så sätt är de förberedda när det väl är dags.

Varför inte börja gudstjänsten med kyrkkaffet för att sedan gå vidare med välsignelsen, predikan och avsluta med att hälsa välkommen? I en gudstjänst kan reflektionen fungera som en del av gudstjänstordningen.

Detta behövs:

- Bladderblock
- Penna

Om ni vill vara lite extra bak och fram kan ni märka glaset till kyrkkaffet med allas namn baklänges, Ylva blir Avly och Sami blir Imsa och så vidare.

Globala målet 10

Utmaningen är kopplad till mål 10, minskad ojämlikhet. Vi står mitt i coronapandemin och utvecklingen går baklänges för första gången på 30 år. Det behöver vi göra något åt. Ett steg är att minska ojämlikheterna och klyftorna mellan rika och fattiga.

10 MINSKAD
OJÄMLIKHET



UPPLÄGG



Samla gruppen.



Gå igenom hur utmaningen går till.



Prata fritt med barnen utifrån reflektionen på nästa sida.



BAKLÄNGES- DAGEN

Reflektion

Texten fungerar att läsas som den är, men du som ledare kan med fördel väva in dina egna ord.

Vet du att Sverige för lite mer än 100 år sedan var ett fattigt land? Över 1 miljon människor utvandrade till USA för att få ett bättre liv. Det tänker vi kanske inte på så ofta idag. Nu är Sverige istället ett land som många människor flyr till för att komma undan krig och andra svårigheter.

Världen har verkligen blivit bättre på många sätt. Fattigdomen har minskat i många länder och vi har kommit på en massa mediciner som gör att vi kan bota sjukdomar som människor förr dog av. Men världen är fortfarande orättvis och nu går till och med utvecklingen på vissa håll baklänges. Mycket på grund av coronapandemin, eftersom miljoner fattiga människor har förlorat sina jobb och har svårt att klara sig. I många länder har även skolorna stängt och barnen måste vara hemma eller i värsta fall arbeta. Det här gör att skillnaderna mellan rika och fattiga blir allt större.

[Plocka fram blädderblock och penna]

Kan vi hjälpas åt att skriva upp 26 namn på människor vi känner på det här blädderblocket?



Foto: Marcus Lind

(Barnen kan med fördel få skriva själva).

Så här många människor, alltså 26 stycken, äger idag lika mycket som halva jordens befolkning tillsammans. Alltså tre och en halv miljarder människor delar på lika mycket som de 26 rikaste personerna! Klyftorna mellan de rikaste och de fattigaste ökar. Och om vi inte gör något åt det så riskerar utvecklingen att gå baklänges istället för framlänges.

Vad sa Jesus om sånt här med pengar och orättvisor egentligen?

Ett exempel hittar vi i berättelsen om när Jesus möter Sackaios (Lukasevangeliet 19:1-10).

Sackaios var en man som bodde i staden Jeriko. Han jobbade som tullindrivare. Han såg alltså till att människor betalade skatt när de gick in och ut ur staden. Men folk sa att han lurades och tog mer betalt än han skulle och det gjorde att Sackaios inte var så populär.

En dag kom Jesus till Jeriko och precis som många andra var Sackaios nyfiken på Jesus. Så när folk började samlas ute på gatan för att höra när Jesus pratade så gick Sackaios också dit. I Bibeln står det att Sackaios var kort och därför klättrade han upp i ett träd för att kunna se bättre.

När Sackaios sitter där i trädet så händer nåt helt oväntat. Jesus stannar vid just det trädet, tittar upp och frågar om han kan få följa med hem till Sackaios. Det här gjorde alla andra rätt sura. Hur kan Jesus vilja umgås med Sackaios? Har han inte hört ryktena?

Men att Jesus faktiskt följer med Sackaios hem gör något med Sackaios som person. Den dagen sa han att han skulle ge hälften av det han äger till de fattiga. Och om han hade tagit för mycket pengar från någon så skulle denne få tillbaka fyrdubbelt till och med.

Vad tror ni att Jesus skulle ha sagt till de rikaste idag?

En biståndsorganisation jobbar med att minska fattigdomen och göra världen mer rättvis. Diakonia är Equmeniakyrkans och Svenska Alliansmissionens gemensamma biståndsorganisation och finns i 26 länder.